

## ICA Cup i Bollnäs 2018



Torsdagen den 8 mars samlades Smålandsgänget, 13-14-åringar vid Asecs parkering för att invänta Göteborgsbussen. När bussen anlände till Jönköping tog busschauffören Bossebus emot oss med sina gossiga kramar! Efter instuvning av all packning i bussen var det dags att lämna Småland för att bege sig till Hälsingland. Bosse hälsar alla välkomna på bussen genom att säga – *the king is back!* Jubel från våra ungdomar hördes i bussen.

Bosse tog oss till Bollnäs genom säker körning, trots ymnigt snöfall. Väl framme i Bollnäs installerade vi oss i Torsbergsgymnasiet. I år fick vi bo på samma ställe som vi åt, vilket var betydligt smidigare än fjolåret då vi bodde på en skola och åt på ett annan skola.

Första kvällen gick till att dela ut Smålandskläder, gå igenom Smålands policydokument, lära känna varandra och lägga upp strategin för nästa dags tävling.

Första tävlingsdagen vaknade Noah Petersson, Nybro Ski startklar i tävlingskläderna! Snacka om att vara taggad inför första deltävlingen! Noah fick vänta med start eftersom första start var under eftermiddagen, så under förmiddagen testades skidor på Bolleberget, där alla tävlingar genomfördes.

När det var dags för första start snöade det kraftig så det krävdes att lyfta på benen rejält i fristilsåknningen när distansloppet satte igång. Spännande tävlingar bjöd ungdomarna på. Efter första dagen hade Småland fått ihop 40 poäng till distriktet.

Under kvällen var det dags för invigning av ICA Cup. Alla distrikt radade upp sig utanför Torsbergsgymnasiet och marscherade i ett fackeltåg till stora scenen mitt i centrala Bollnäs. Kommunalråd från Bollnäs och Svenska Skidförbundet invigde ICA Cup 2018.

När det var dags för andra tävlingsdagen stod sprint och skicross på programmet. Det hade också slutat att snö och en stor sol lös från en klarblå himmel. Snön var kall, så Bolleberget bjöd på perfekta skidförhållanden. Många av Smålands ungdomarna tyckte skicrossen var rolig, då teknikskicklighet sattes på prov. Dagen varierades mellan glädje och besvikelse, men när kvällen kom var alla ungdomar nöjda med sina prestationer.

Lördagskvällen tillbringades på Bollnäs travbana, där alla distrikt bjöds in till kamratmiddag. Tacobuffé, underhållning och prisutdelning stod på programmet för kvällen. En spektakulär underhållning fick alla gäster ta del av när en professionell fakir intog scenen. Mannen började med att föra in en gaffel i sin näsa, sen fortsatte han med att häfta fast pengasedlar på sin kropp. Det ena tricket var värre än det andra, så mycket skrik hördes i lokalen. Uppträdandet slutade med eldslukning utomhus. Priser delades ut till bland annat bästa kompis. Smålands bästa kompis blev Kalle Öhlund, IKHP.

Efter andra tävlingsdagen låg Småland på en fjortonde plats i distriktskampen.

När det var dags för sista tävlingsdagen, så var Småland laddade för stafetter. Tre egna lag och ett mixlag stod startklara i distansstafett, sprintstafett och skicrossstafett. En härlig kämparinsats spred sig bland ungdomarna och Småland slutade på en sextonde plats i distriktskampen.

Det var inte bara ungdomarna som tävlade sista tävlingsdagen utan även ledarna åkte en skicrossstafett. Många skratt bjöd ledarna på när de fajtades om den ärofyllda segern. Småland var inte aktuell för några toppresultat, men slog Göteborg!

Innan det var dags att åka hem till Småland korades segrarna av ICA Cup. Dalarna vann helt överlägset. Trevligaste distriktspris delades också ut efter avslutande tävlingar och priset gick till .....Göteborg! Nu väntar Småland att få en inbjudan av Göteborg till ett trevlighetsträningsläger!

Bosse körde med säker hand hem oss till Småland igen. Trötta, nöjda och glada tog vi farväl från Göteborgarna och varandra innan en efterlängtd säng väntade på trötta Smålandsungdomar.

***av Carin Rosjö, ledare för Smålands Skidförbund ICA Cupp 2018***